

# Vertellen

In een ander licht

30 november 2025

Jesaja 2:1-5

30 november 2025

## Werkvormen

### 4-7 jaar



Gesprek: Jesaja had een lichtje.  
Hebben wij ook lichtjes in de kerk?  
Wat betekenen die lichtjes?

In de adventstijd steken we ook elke week een extra adventskaars aan. Zo zien we dat het steeds lichter wordt!



Spel: Ga op de grond in de kring zitten en maak het donker in de ruimte. Zet in het midden van de kring een kleine lamp of een lantaarn. Zien de kinderen hoe het licht schittert? En zien ze ook iets in elkaars ogen?



Creatief: Versier glazen potjes waar een lichtje in kan. Zo krijgen we net zo'n mooi lichtje als Jesaja!

## Vertelling 4-7 jaar

### De profeet in het donker

Het is donker in het land.  
Niet altijd natuurlijk; maar zo voelt het wel.  
Het voelt donker: donker waar je bang van wordt.  
Want er gebeuren dingen die niet fijn zijn.  
Er zijn soldaten uit een ander land.  
Die willen het land aanvallen.  
De mensen zijn bang. Wat moeten ze nu doen?

Daar komt Jesaja.  
Hij is een profeet: hij vertelt over God.  
Jesaja heeft een lampje bij zich.  
In het donker gaat hij met zijn lamp op een muurtje staan.  
De mensen komen naar hem toe. Wat fonkelt dat lichtje mooi!

Jesaja vertelt:  
'Jullie zijn bang in het donker.  
Maar op een dag zal onze stad stralen.  
Deze stad wordt een stevige, veilige plek.  
De tempel van God zal blijven staan, veilig boven alles uit.  
In alle landen zullen de mensen zeggen: "Kom, we gaan naar de stad met de tempel.  
Daar horen we wat God ons wil vertellen."  
Soldaten zullen hun wapens aan iemand geven die er gereedschap van maakt.  
Van zwaarden en speren maken ze handige dingen.  
Dan zal er in de hele wereld geen oorlog meer zijn.'

Jesaja houdt zijn lamp omhoog.  
Hij kijkt naar de mensen in het donker.  
En dan zegt hij: 'Ik zie lichtjes in jullie ogen.  
Dat komt omdat wij allemaal bij God horen.  
We leven in zijn licht.  
Dat mag je nooit vergeten!'

Als Jesaja klaar is met vertellen, schuifelen de mensen in het donker weer naar huis.  
Maar in hun ogen fonkelt nog een klein beetje licht.  
Want ze horen allemaal bij God.

Mattijs Weegenaar